

Midzomernacht

Goede doelen

De Midzomernachtfair is er niet alleen om te eten, drinken of kopen, maar ook om aandacht te schenken aan goede doelen. Diverse verenigingen en goede doelen hebben een kraampje en proberen daarmee bijvoorbeeld de verenigingskas te spekken, leden te werven of geld in te zamelen voor een goed doel. Al voor de



vierde keer doet de Small World Foundation van Heike van Gils mee. Sisters Hope is ook al vele jaren van de partij. De EHBO is er altijd bij, net als de Grenszoekers. De Ronde Tafel verrast u elk jaar met een ander evenwichtsapparaat waar u uw kunnen op kunt testen. De Zonnebloem en het Jongerenkoor doen dit jaar voor het eerst mee, net als WTV De Tourmalet. De lokale omroep De Stille Genieter is erbij. Zij maken de hele avond een rechtstreekse uitzending zodat de mensen die minder goed ter been zijn toch een beetje kunnen meegenieten van deze mooie avond. Heel veel vrijwilligers uit deze verenigingen en van deze goede doelen helpen de organisatie van de Midzomernachtfair ook als vrijwilliger bijvoorbeeld bij de dranghekken of met toezicht bij het opruimen.

